

## Koningsdag

Koningsdag 2017. Ondanks het koude weer, lijkt het allemaal mee te vallen. Wat wij in Nederland hebben, is best bijzonder. Deze dag zorgt er vaak voor dat ik reflecteer op ons eigen land en onze eigen tradities.

Italië heeft vroeger ook een monarchie gehad. Echter, Vittorio Emanuele III had samen met Mussolini de ondergang van de Italiaanse monarchie in gang gezet. Ondanks zijn pogingen om Italië te redden van de totale nederlaag, zagen linkse partizanen in het noorden hun kans schoon om zich niet alleen van de koning, maar van de hele constitutionele monarchie te ontdoen. Zoals we weten, slaagde deze poging. Op 9 mei 1946 trad Vittorio Emanuele III af, aan de vooravond van een referendum over de toekomst van de monarchie. Zijn populaire zoon Umberto II was vanaf dat moment koning. Slechts 33 dagen nadat hij was aangetreden, werd Umberto afgezet en moest hij zijn leven in ballingschap doorbrengen. Sinds dat moment is Italië politiek gezien, een zeer onstabiel land.

Spanje heeft net als Nederland nog een koning. Felipe lijkt, net als onze eigen koning, een stuk dichter bij de mensen te staan dan zijn vader. Benaderbaar, correct en betrouwbaar. Eigenschappen die vanzelfsprekend bij een staatshoofd zouden moeten passen, maar die minder vanzelfsprekend zijn. Veel koningshuizen worden geplaagd door corruptie, schandalen en onbetrouwbaarheid. Er zijn velen die vinden dat de koninklijke families zichzelf boven de rest verheft. Spaanse kranten smullen van de schandalen betreffende Felipe's zuster en het Britse koningshuis heeft het momenteel moeilijk met de vriendin van Harry; een oudere, gescheiden, buitenlandse vrouw die werkt in de entertainment-business met naaktfoto's online.

Kortom: het hebben van een fatsoenlijke koning is nog niet zo makkelijk als dat het lijkt. Overigens kan ik me voorstellen dat het ook voor de koningen zelf kan worden ervaren als een last. Het feit dat je wordt geboren in een familie met privileges is niet iets wat je kunt veranderen: het overkomt je. Gelukkig zijn ze niet helemaal alleen. De banden tussen de Europese koningshuizen lijken sterk: ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ondanks dat, kan ik me voorstellen dat het prettig is om van gedachten te wisselen en (deels) op te groeien met 'vrienden' die hetzelfde meemaken/lot hebben.

Gisteren heb ik met veel belangstelling gekeken naar het interview met onze koning, naar aanleiding van zijn 50e verjaardag. Ik vind dat hij zichzelf op een goede manier profileert. Kwetsbaar en zichtbaar emotioneel op het moment dat zijn broer Friso en de MH17 aan bod kwamen. Menselijk, en echt als één van ons.

Ik denk dat wij van geluk mogen spreken in Nederland. We hebben een koningspaar dat erg benaderbaar lijkt en tussen de mensen staat. Daarnaast staat de koning wel boven alle (politieke) partijen. Internationaal gezien hebben wij een uitstekend koningspaar dat Nederland in het buitenland goed vertegenwoordigt, met altijd het Nederlandse belang voorop! Ze worden door weinig schandalen geplaagd en ons koningspaar is populairder dan ooit tevoren. Een klassieke opvatting in een modern jasje.

Oranje boven!